

Thomas heeft Saartje overgehaald om mee te gaan naar de sportschool.

Inger  
Ingeel  
Danielle

T: wat ligt daar een mooie pet!

S: ~~de~~ als ik hem zou hebben, zou hij perfect bij mijn outfit passen.

T: maar Saartje, als ik zo'n pet heb, weet iedereen dat dit mijn sportschool is.

S pakt pet en zet hem op

S: schat, kijk hoe mooi deze pet mij staat

T: maar kijk eens hoe goed hij mij staat.

S: tho, jij hebt hem helemaal niet nodig. Zonder die pet zie ik er niet uit.

T: ik heb hem nu toch al op, probeer het anders af te pakken

~~S~~ T begint met sporten

T: goh wat ga ik lekker vandaag.

S: ha, nu heb ik hem!

T: auw, waarom valt dat gewicht nou weer.

S: hier, ik pak al het gewicht

Overige sporters lopen naar binnen, onder andere maarten.

M: zo, Sara wat ben jij sterk <sup>geworden, zeg</sup> zeeh! Waarom jij ben niet de baas?

S: oh dankje, komt door het vele trainen. Wie doet mee met mijn bootcamp?

T: zucht, het is mijn sportschool, ik geef de les.

~~En~~ Nieuwe sporter Simon loopt naar binnen

S: jij! de baas van de sportschool! Ik heb liever die sportieve dame.

T sprint met al zijn kracht boos naar de pet en pakt hem af.

M: wat doe jij nou? die pet staat haer haerstukke goed.

S: waar blijven jullie nou? ik kan het ook zonder die pet.

T: schat, ik denk dat het verstandiger is als ik het doe.

S: nee hoor, ik kan het prima zelf!

S~~o~~ gaat push ups doen, maar bakt er niks van

S: tho, mag ik mijn pet terug?

T: nee, hij is van mij

S: thomas, ik wil de pet graag hebben

T: nooit van mijn leven

S: maar ik sta nu voor schut.

T: zonder die pet sta ik voor schut.

S wordt wanhopig en gaat huten

S: ~~andere~~ ~~andere~~ ~~andere~~ mag ik alsjeblieft, alsje, alsje, thomas alsjeblieft. anders kan ik mij hier niet tonen.

T: dan kom je maar nooit meer terug, je bakt er toch niks van.

S: Nou dan ga ik maar als je toch niks om me geeft

T: Saet~~e~~ wacht nou. ~~allez~~ neem de pet van mij, jij mag hem hebben

S: hou jij hem maar, ik ga toch nooit meer sporten want ik hou het nooit lang vol.

T: waarom saartje?

S: ik ben ziek

T: wat! ik dacht dat je mij alles vertelde.

S: ik kwam er een maand geleden achter en durfde het niet te vertellen.

T: Sara, je weet dat je mij kan vertrouwen; ik wil je helpen. ik zal je steunen. Neem jij de pet maar, dan heb je meer kracht.

~~S~~ S omhelst T en T uit pet op S

M: Nawh (huilt) zo schattig

iedereen group hug