

Blog.

L = nie uwe regel

(in Zandvoort)

Naam Mick bluijs

Klas 4HD

School ECL

In groep 7 van de basisschool gingen myn vrienden uit myn klasse uit byna elke dag na school naарde duinen toe om hutten te bouwen. In de zomervakantie waren wij daar ook veel te vinden.

Die warme zon op mijn gezicht en de iets te zoete limonade deden my altijd goed. Toen ik bezig was myn hut te bouwen, hoorde ik in de verte myn vriend Mitchel roepen. "Hier mitsch, kan jy my helpen met myn hut?" Ik liep naare hem toe om hem te helpen. My was bezig een tak af te te zagen. "Kan je my helpen deze tak af te zagen?" Hij keek blij. Ik helpt myn vriend die uit meter hoog in de boom zat en klom zelf ook de boom in.

Toen ik boven was, zag ik dat hy uit de boom zaai vallen als hy de tak afzaagde. Daarop riep: "Pas op met zagen, anders val je uit de boom!" Nee Joh, zei hy terug.

Terwijl hy begon te zagen, hoorde ik de braken! tak en zag ik reeds verder omlaag gaan. Toen brak de tak. Mitchel viel uit meter uit de boom en ik hoorde een harde schreeuw. Toen hy landde, riep ik naare hem: "Gaat het goed met je?" Ja, antwoordde hy terwijl hy opstond. Dat klom de boom uit. Toen ik naast hem stond, schrok ik me een ongelijk. Mitchels hele arm lag open door de zwaar van de zakmes.

We wisten niet wat we moesten doen. "112 bellen!" riep een. ik. Sonderdusser stond rederoor rondom jou. Mitchel zei hij.

"We lopen wel naar de hussarts." Naar die was ergens aan de andere kant van zandvoort. We liepen de duinen uit en naar de feestweg naar de hussarts. Naar de hussarts. Naar de hussarts. De volgende dag zijn we

